



Laatste nieuws Ichthusschool

Op 16 oktober is juf Henriëtte van de Nemogroep getrouwd met Willem. Ze werden welkom geheten door alle kinderen van de school. In haar klas werden ze toegezongen en overladen met cadeaus van de kinderen en alle collega's. Alle kinderen hebben vervolgens een heerlijke donut gekregen.



Inmiddels is de naam van de nieuwbouw bekend. Dit wordt **De Houtsnip**. Nina Lekkerkerker uit groep 5b heeft deze naam bedacht en hiermee de prijsvraag gewonnen. Ze heeft hiervoor een passende vogelgidsje gekregen. Binnenkort zal de naam op de gevel van de nieuwbouw geplaatst worden.



De AED is weer teruggeplaatst. Voorheen hing deze aan één van schuurtjes. Nu heeft deze een plaats aan de voorkant van de nieuwbouw gekregen. We hopen dat we dit apparaat niet nodig hoeven te hebben. Het geeft wel een veilig gevoel dat er één in de buurt is voor het geval dat.



In de vorige maandbrief had ik al aangekondigd dat er geen gezamenlijke aankomst van Sint en Pieten zal zijn dit jaar.

We hebben inmiddels in overleg met de Emmaschool en de Waardse Kids besloten dit schooljaar helemaal geen Sint en Pieten te laten komen in De Vogelweide en De Houtsnip. Deze beslissing valt wederom zwaar! Weer een leuke activiteit die niet kan doorgaan.... We vinden het risico op besmetting van corona op dit moment te groot. Daarom hebben we één lijn getrokken en deze beslissing genomen. Ik hoop dat u dat kunt begrijpen. Natuurlijk gaan we er een leuke dag van maken. Op 16 november zullen er in groep 5-8 lootjes getrokken worden. Vanaf 3 december kunnen de kinderen hun surprise zelf op het leerplein neerzetten, zodat alle kinderen deze kunnen zien. Met nadruk wil ik zeggen dat de kinderen dit zelf moeten doen. We willen voorkomen dat allerlei ouders de school in en uitlopen. De surprise moet dus wel door de kinderen zelf gedragen kunnen worden.

Liedrooster

9-13 nov.	Liedboek 801	Door de nacht van strijd en zorgen
16-20 nov.	Psalm 119:1	Looft God looft Hem overal
23-27 nov.	Liedboek 906	God is tegenwoordig
30 nov-4 dec	Opwekking 125	Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
7-11 dec	Liedboek 477	Komt allen tezamen

Nieuwe rekenmethode

Dit schooljaar zijn wij gestart met de nieuwe rekenmethode Pluspunt. Misschien is het u opgevallen dat er geen resultaten van rekenen in ParnasSys staan. De methode volgt de rekenontwikkeling van de kinderen d.m.v. het digitaal gemaakte werk. Hieraan zijn geen cijfers gekoppeld zoals bij Alles telt. De rekencommissie beraadt zich momenteel op een beoordeling voor het rapport. Mochten er bijzonderheden zijn omtrent het rekenwerk van uw kind, dan neemt de leerkracht contact met u op.

Stagiaires

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Ik ben Arinda Gelderblom, 19 jaar en woon in Schoonhoven. Als 3^{de} jaars onderwijsassistent loop ik dit gehele jaar stage op de maandag, dinsdag en woensdag. Op dit moment kan u mij vinden bij groep 1/2 de kleutergroep Nemo en Zeepaardje. Dinsdag ben ik in groep 3 bij juf Elma. Ik heb hiervoor 2 jaar de pabo gedaan en ga zo met een aardige stapel ervaring de werkvloer op. Elke donderdag heb ik vanuit huis school bij het Hoornbeek college in Gouda. In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig en lees heel graag een boek. Ik ben nu 3 weken binnen deze groepen werkzaam en heb het enorm naar mijn zin. Ik geniet ontzettend van de kinderen in de klas en vind het heel fijn dat ik kan helpen waar nodig is. Ik hoop dit jaar veel ervaring op te doen en mijn studie volledig en goed af te ronden. Wanneer ik eind dit jaar mijn diploma op zak heb, hoop ik een baan te vinden. Spreek me gerust eens aan, wie weet tot ziens!



Vriendelijke groet,
Arinda Gelderblom

Misschien hebben sommige van jullie mij al rond zien lopen op de Ichthusschool. Ik zal me even voorstellen, ik ben Hannah Kaai, 18 jaar oud en woon in Langerak. Momenteel zit ik in het tweede jaar van de pabo op de Driestar-Educatief. Dit jaar hoop ik vier blokken van twee weken stage te gaan lopen. Begin november ben ik begonnen in groep 5b. Tijdens mijn stageperiodes hoop ik de kinderen veel te leren maar ook zelf van de kinderen te leren. In mijn vrije tijd spreek ik graag met vrienden af, ben ik creatief bezig of maak ik muziek. Wie weet zien we elkaar op het schoolplein!



Hannah Kaai



Hoi, mijn naam is Jerica Blom en ik ben 20 jaar oud. Ik zit in het tweede jaar van de Pabo in Gouda. Daarvoor loop ik dit jaar stage, vier keer 2 weken, in de groepen 1/2, 3, 4 en 7. Naast mijn studie sport ik graag, dit probeer ik elke week een paar keer te doen. Daarnaast ben ik wel in voor een borrel met vrienden, als de maatregelen het toelaten natuurlijk. Ik hoop veel te leren over het mooie vak als juf en natuurlijk plezier te hebben voor de klas met de kinderen.

Groetjes Jerica



Hallo iedereen,

Ik ben Esther de Visser en ben stagiaire en zit in het derde jaar. Ik studeer aan de pabo in Gouda op de Driestar en hoop dan ook over iets meer dan een jaar volledig juf te zijn. Ik heb het enorm naar mijn zin en vind het dan ook fijn om in de praktijk aan de slag te gaan met het beroep. Ik loop het hele jaar stage in groep 6 en dat is een enorm leuke klas! Ik hou er van om de kinderen enthousiast te maken en samen te leren. Naast het schoolleven zit ik op kamers in Gouda. In het weekend zoek ik meestal mijn familie op in Zeeland. Niet naast de deur dus. 😊 Ik hoop op een hele leuke en leerzame tijd op de Ichthusschool! Vriendelijke groet, Esther de Visser

Beste ouders,

Ik ben Myrthe Verdouw en ik kom uit Gouda. Ik loop deze maand twee weken stage in groep 4 bij juf Mieke, en heb hier erg veel zin in! Dit jaar is mijn eerste jaar op de Pabo en dit is dus ook mijn eerste stage. Een aantal hobby's van mij zijn sporten, lezen en piano spelen. Ik ben altijd in voor gezelligheid en vind het daarom ook erg leuk om in deze groep stage te lopen! Ook hoop ik dat ik hier veel mag leren en veel ervaring mag opdoen.

Groetjes,
Myrthe Verdouw



Spreekweek 9-13 nov.

Vorige week is al gecommuniceerd via de mail dat deze gesprekken voor groep 1-7 telefonisch plaatsvinden. Als het goed hebben alle leerkrachten een aantal ouders uitgenodigd voor een gesprek. Ook ouders kunnen deze week een gesprek aanvragen. Als het goed is zijn daar plannings voor gemaakt door de leerkrachten.

Alle ouders en de kinderen van groep 8 hebben met beide leerkrachten van groep 8 een gesprek via Teams. In week 3 is dit niet gebeurd, omdat groep 8 de afgelopen weken een aantal toetsten heeft gemaakt. Dit kan nu meteen meegenomen worden in de gesprekken. De kinderen van groep 8 krijgen hun laptop mee naar huis, zodat er via Teams gecommuniceerd kan worden.

Administratieve zaken

Ouderbijdrage

Onlangs hebben de ouders van de onderbouwleerlingen een betaallink ontvangen voor de ouderbijdrage van dit schooljaar. Binnen "Schoolkassa" bestaat de mogelijkheid om een extra bedrag/donatie over te maken. Wij zijn verheugd dat een aantal ouders daarvan gebruik heeft gemaakt en willen hen, via deze weg, daarvoor hartelijk bedanken. Wij zullen ervoor zorgen dat het geld aan activiteiten voor leerlingen besteed zal worden. De ouders van de leerlingen van de groepen 7 en 8 ontvangen in januari de betaallink, de ouders van de leerlingen van de groepen 5 en 6 in april.

Wijzigen van persoonlijke gegevens - ParnasSys

Wilt u een wijziging doorgeven betreffende uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld een ander telefoonnummer, nieuw adres, ander noodnummer... Wilt u dit dan doen via de mogelijkheid in ParnasSys-Ouderportaal (Profiel) Het is niet noodzakelijk om de telefoonnummers van de ouder(s) ook te vermelden bij noodnummers.

Ouders worden altijd als eerste gebeld, krijgen we geen contact dan zullen we gebruik maken van de noodnummers. Dat kunnen zijn; opa/oma, burens, oppas...

Heeft u meerdere kinderen bij ons op school? Het doorgeven van wijzigingen van gezinsgegevens is dan voor 1 leerling voldoende. De contactformulieren komen automatisch bij de administratie terecht en worden binnen enkele dagen verwerkt.

Geertje de Groot, administratief medewerkster van de Ichthus



Ik wil de maandbrief afsluiten met onderstaand gedicht dat heel goed past bij Dankdag. Dit hebben we afgelopen woensdag in alle groepen gevierd. U vindt verspreid in de nieuwsbrief enkele foto`s van stenen met teksten waar de kinderen dankbaar voor zijn.

“Dankbaarheid” (van Mina Mulder):

Sta bewust stil bij je dankbaarheid.
Dank de Heer voor elke dag,
zelfs in een wereld vol van ontevredenheid,
raken Gods kinderen niet van slag.
Hij zorgt voor hun levensonderhoud,
van Hem ontvangen wij ons dagelijks brood,
daarvan moeten wij ook uitdelen,
aan onze medemens in nood.
Op moeilijke momenten in ons leven,
zitten we soms bij de pakken neer,
medemens die met ons meeleven,
dat is een geschenk van de Heer.
Geloof vraagt inzet en inspanning.
Het leven gaat niet altijd goed,
God leidt de wereld naar Zijn eindbestemming.
Vraag Hem om vertrouwen en moed.
Jezus bracht voor ons het offer van Zijn leven.
Bij Hem zijn wij veilig en geborgen.
Dank God voor alles wat Hij heeft gegeven,
Hij zal eeuwig voor ons zorgen.

Namens het team,

Jaco Vink

