



### Laatste nieuws Ichthusschool

We kijken terug op 2 geslaagde schoolreizen. De groepen 1-2 zijn naar de Avonturenboerderij Molenwaard geweest. Groep 3-6 is naar Speelpark Oud Valkeveen geweest. Dank voor alle hulp bij de begeleiding en het heen weer rijden naar Groot-Amers!

Voordat groep 8 afscheid neemt met de musical en de afscheidsavond, staat eerst nog het kamp gepland tussen 22-24 juni. Dit had al achter de rug geweest. Doordat ons kamphuis een opvangplek werd voor Oekraïense vluchtelingen, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. We zullen verblijven in leger tenten bij het Mussennest in Otterloo. We hopen daar een gezellig kamp met elkaar te hebben.

De laatste weken van dit schooljaar zijn aangebroken. Nog maar 5 weken en dan is het al weer zomervakantie. Er zijn nog genoeg zaken die de aandacht vragen de komende weken.

Komende weken zullen in groep 3-7 weer allerlei Cito toetsen worden afgenomen. Ook zullen de laatste methode gebonden toetsen worden afgenomen en nog een aantal repetities in de hogere groepen. Er wordt dus nog genoeg inspanning van de kinderen gevraagd!

Op 27 juni zullen de kinderen hun rapport mee naar huis krijgen. In die week staan ook de gesprekken gepland. Deze gesprekken zullen weer op 4 middagen en op 2 avonden plaatsvinden. Ook alle kinderen zijn daarbij uitgenodigd. Alle leerkrachten zullen op 21 juni vanaf 15.00 uur Parro openzetten, zodat u zich kunt inschrijven voor deze gesprekken.

### Kliederkerk 12 juni 2022

Een koning van 8 jaar oud, kan je het je voorstellen? Koning Josia was zo'n koning. Welke keuzes zou jij maken als je nu zou regeren over een land? Wat leer je van je ouders? En wat leer je van God?

Op zondag 12 juni 2022 ben je welkom om meer te weten te komen over deze bijzondere Koning Josia. Van harte welkom om 15.00!

Dit keer wordt Kliederkerk weer in het gebouw van PCB Ichthus gevierd.

Zijn jullie als gezin niet (meer) betrokken bij een kerk maar wil je jouw (klein)kinderen met het christelijke geloof in aanraking brengen? Van harte welkom bij deze editie van Kliederkerk!

## Taalmaatje gezocht

Heeft u wat tijd over en wilt u een vluchteling helpen met de Nederlandse taal?

Meld u dan aan als taalmaatje bij de bibliotheek!

De komende tijd worden de lessen uitgebreid vanwege de instroom van Oekraïense vluchtelingen. Extra maatjes zijn dus erg welkom!

Meer info bij de bibliotheek: <https://www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl/Taalhuis.html>

Alvast bedankt!

Groetjes Marieke Hol

## Alert4You

Beste ouder/verzorger,

Bij deze stel ik me graag aan u voor: Mijn naam is Christien Schouten en ik ben Alert4You coach bij Enver (organisatie voor Jeugdhulp). Voor o.a. deze school ben ik beschikbaar voor coaching in de groepen 1, 2 en 3. Alert4You is een concept wat binnen de Krimpenerwaard al jaren staat binnen de kinderopvang en na een succesvolle pilot op een andere school in Schoonhoven, gaan mijn collega's en ik dit uitrollen op de basisscholen binnen de Krimpenerwaard. De doorgaande lijn van voorschoolse voorzieningen naar school en het laagdrempelig en vroegtijdig mee kunnen kijken/denken omtrent gedrag en ontwikkeling van kinderen, zijn een paar van de pijlers.

Voorop staat dat het aanbod van Alert4You beschikingsvrij en laagdrempelig is. Het hoeft niet groot te zijn of groot te worden om een vraag neer te leggen, juist niet. Samen met de leerkracht kunnen sparren, mogelijkheden uitproberen en waar nodig haalbare plannen maken. Uiteraard met toestemming van u als ouder/verzorger, mocht het uw kind betreffen. Dan is er ook altijd ruimte om even kennis te maken. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking.

Met vriendelijke groet,  
Christien Schouten



## Bestuursverslag van de PCPO van 2021

Het bestuursverslag van de PCPO van het jaar 2021 is gereed. Onder `actueel - nieuws` op onze website vindt u daar een brief over. In deze brief staan links naar dit verslag.



Gastles van de politie voor de leerlingen van groep 7 & 8 over verslaving en (nep)wapens

## Schoonmaakavond

Op dinsdagavond 21 juni maken we de school weer eens lekker schoon! Dat is na een lange coronaperiode echt wel nodig! We verwachten in ieder geval uit elk gezin één ouder/verzorger. U zult merken met elkaar soppen is erg gezellig! We beginnen met het schoonmaken om 19.00 uur en gaan door tot 21.00 uur waarna er nog tijd is voor onderlinge ontmoeting met een hapje en een drankje. U meldt zich die avond bij de eigen leerkracht (van uw kind of één van uw kinderen) en daar hoort u dan weer meer! Zou u zich even willen aanmelden bij juf Gonny (g.bouter@pcb-ichthusschool.nl) dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Juf Gonny

In beide groepen 3 en in groep 5 staan al een tijdje een vlinderkweekset opgesteld. Heel leerzaam om de ontwikkeling van rups tot vlinder te volgen in de klas.



## D.V. juni/juli/augustus

6 juni	<b>Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn deze dag vrij</b>
13 juni	MR vergadering van 19.30-21.30 uur
14 juni	Koffiemoment met 2 wijkagenten voor de hoofdingang van de Vogelweide
	SAR vergadering (definitieve datum moet nog geprikt worden)
17 juni	<b>Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij</b>
21 juni	GMR vergadering Schoonmaakavond 19.00-21.00 uur
22-24 juni	Kamp groep 7-8 in Otterloo
27 juni	De kinderen hun rapport mee naar huis deze dag
27 juni – 1 juli	Rapportengesprekken
1 juli	Definitieve leerling verdeling wordt gedeeld met alle ouders Maandbrief 10 komt uit deze dag
5 juli	Afscheidsavond van groep 8 in De Ark
8 juli	Laatste schooldag, <b>alle kinderen hebben vanaf 14.00 uur vakantie.</b>
11 juli – 19 aug.	<b>Zomervakantie</b>
22 aug.	Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar

Deze maandbrief wil ik deze keer afsluiten met een persoonlijk stukje.

## 25 jarig jubileum

Afgelopen maandag was ik 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Een tijd die voor mij is omgevlogen. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het ontzettend fijn vind om in het onderwijs te werken. Dat was toen zo en is nu nog steeds zo.

Een poosje geleden had ik via een collega gehoord dat ik mijn agenda leeg moest houden deze dag en dat ik om



7.45 uur thuis klaar moest staan. Dat heb ik dan maar gedaan, niet wetende wat er allemaal zou gaan gebeuren. Om 7.45 uur stond juf Esther de Graaf bij mij op stoep met de vraag of ik het zwarte pak dat ze had meegebracht zou willen aantrekken. Ze zei daarbij dat het voertuig waarmee ik naar school zou gaan spoedig zou komen. Even later arriveerde mijn broer met zijn tractor met bord en ballonnen. Hiermee moest ik maar naar de



Ichthus gaan rijden. De kinderen zouden daar om 8.40 uur klaar staan. Nou dan voel je je wel rijden, kan ik u zeggen.... Ik ben op een boerderij geboren. Het besturen van een tractor is dus niet zo moeilijk voor mij. Vanaf dat moment ben ik echt geleefd. Wat een ontvangst bij school! Alle kinderen aan de weg met slingers. In de school was de AC al druk bezig met het verdelen van de taartjes voor alle kinderen. Er was een medewerker van de Klankenkaravaan geregeld. Zij had een nieuw Ichthuslied geschreven en ging dat aanleren in alle klassen. Tussendoor kwam een groep kinderen o.l.v. juf Alinda een grote mand met cup a soup zakjes aanbieden. Alle kinderen hadden zo`n zakje versierd. Voorlopig kan ik even soep eten, we hebben op dit moment 282 kinderen op school..... Tussendoor werd er nog een bos bloemen van het stafbureau gebracht door juf Mariska. Wat een optreden van alle kinderen voor alle ouders met het zingen van het nieuwe Ichthuslied, echt heel erg leuk! Vanaf 15.00 uur ben ik meegenomen naar het terras van Fausto voor het nuttigen van een drankje. Hier ben ik verwend met een oude kaart van Schoonhoven en van alle collega`s kreeg ik een streekproduct. Tussendoor hield meester Eric nog een prachtige speech. `s Avonds ben ik thuisgekomen met een hoofd vol indrukken. Wat een dag! Iedereen heel hartelijk bedankt hiervoor!!! Ik zal mijn 25 jarig jubileum nooit meer vergeten!



Ichthus gaan rijden. De kinderen zouden daar om 8.40 uur klaar staan. Nou dan voel je je wel rijden, kan ik u zeggen.... Ik ben op een boerderij geboren. Het besturen van een tractor is dus niet zo moeilijk voor mij. Vanaf dat moment ben ik echt geleefd. Wat een ontvangst bij school! Alle kinderen aan de weg met slingers. In de school was de AC al druk bezig met het verdelen van de taartjes voor alle kinderen. Er was een medewerker van de Klankenkaravaan geregeld. Zij had een nieuw Ichthuslied geschreven en ging dat aanleren in alle klassen. Tussendoor kwam een groep kinderen o.l.v. juf Alinda een grote mand met cup a soup zakjes aanbieden. Alle kinderen hadden zo`n zakje versierd. Voorlopig kan ik even soep eten, we hebben op dit moment 282 kinderen op school..... Tussendoor werd er nog een bos bloemen van het stafbureau gebracht door juf Mariska. Wat een optreden van alle kinderen voor alle ouders met het zingen van het nieuwe Ichthuslied, echt heel erg leuk! Vanaf 15.00 uur ben ik meegenomen naar het terras van Fausto voor het nuttigen van een drankje. Hier ben ik verwend met een oude kaart van Schoonhoven en van alle collega`s kreeg ik een streekproduct. Tussendoor hield meester Eric nog een prachtige speech. `s Avonds ben ik thuisgekomen met een hoofd vol indrukken. Wat een dag! Iedereen heel hartelijk bedankt hiervoor!!! Ik zal mijn 25 jarig jubileum nooit meer vergeten!



Hieronder het nieuwe Ichthuslied:



**Wij zijn de Ichtus een school met een hart  
Ik voel me hier als een vis in het water zo fijn  
De Ichtus school met een hart  
Kom er bij, hier wil je zijn!**

Samen leren, samen groeien  
In de klas of op het plein  
Met vertrouwen in elkaar  
Hier kun jij een kanjer zijn

Ieder kind komt hier naar toe,  
met zijn of haar talent  
Je mag altijd jezelf zijn,  
wat fijn dat jij er bent

**Wij zijn de Ichtus een school met een hart  
Ik voel me hier als een vis in het water zo fijn  
De Ichtus school met een hart  
Kom er bij, hier wil je zijn!**

Samen leren, samen groeien  
dan komt het zeker goed  
op de Ichtus in Schoonhoven  
de toekomst tegemoet

waar ik speel en waar ik leer  
naar school gaan met plezier  
Dan gaat het leren haast vanzelf  
en daarom zijn we hier!

**Wij zijn de Ichtus een school met een hart  
Ik voel me hier als een vis in het water zo fijn  
Kom er bij, hier wil je zijn!**

*Klap maar in je handen en stamp maar op de grond  
Iedereen op de Ichtus we draaien in het rond  
Doe je handen in de lucht dan gaan we springen  
Zo hard als we kunnen met z'n alle zingen!*

**Wij zijn de Ichtus een school met een hart  
Ik voel me hier als een vis in het water zo fijn  
De Ichtus school met een hart  
Kom er bij, hier wil je zijn!**

Tekst & muziek @studioklankenkaravaan

Hartelijke groet,

Jaco Vink

