



### Laatste nieuws Ichthusschool

We kijken terug op een geslaagde schoolreis voor groep 3-6 en een geslaagd kamp voor groep 7-8. Dank voor alle ouders die hun steentje hebben bij gedragen in wat voor hulp dan ook. Fijn dat het weer bij beide evenementen zo mee zat.

Komende donderdag staat het zomerfeest voor de kleuters op het programma. Het thema is indianen. Het is de bedoeling dat alle kinderen deze dag hun zelf versierde shirt aantrekken. Er worden deze dag spelletjes gedaan en er is een voorstelling. Voor eten en drinken wordt gezorgd. De dag duurt gewoon tot 14.00 uur.

Op 25 juni zullen alle ouders een bericht via Parro ontvangen van de leerkracht(en) van uw kind(eren). U kunt dan zelf aangeven op welke tijd u op 9 of 11 juli op gesprek wilt komen om het tweede rapport te bespreken met de leerkracht(en). Dit is de eerste keer dat we dit zo doen. We gaan kijken of dit zonder (technische) problemen gaat verlopen.

### Liedrooster

10-14 juni	psalm 95:1 OB
17-21 juni	Opwekking 638
24-28 juni	Liedboek 705
1-5 juli	Psalm 89:7 NB
8-12 juli	Liedboek 247

### Schoonmaakavond

Kijkt u weleens om u heen in onze school, wanneer u uw kind brengt? Of wanneer u in de klas het werk van uw kind bekijkt? We zijn best trots op onze mooie school! Om dit allemaal zo netjes en schoon te houden, vragen we uw medewerking!

Twee keer in een schooljaar houden we een schoonmaakavond. We willen u als ouders vragen om te komen schoonmaken op donderdag 4 juli a.s. van 19.00 u – 21.00 u. Na afloop is er nog tijd om gezellig met elkaar wat te drinken en bij te praten! Meld u aan en zet deze avond in uw agenda!

De ervaring leert dat het met een grote groep ouders (vaders en moeders) altijd gezellig is! Het schoonmaken is dan zo gedaan want... vele handen maken licht werk! We rekenen op uw komst! Wanneer u verhinderd bent, vragen we u om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind(eren).

Graag aanmelden via de mail van juf Gonny: [g.bouter@pcb-ichthusschool.nl](mailto:g.bouter@pcb-ichthusschool.nl)

## Voorstellen nieuwe collega's

Komend schooljaar zullen er, zoals al genoemd in de laatste maandbrief, 2 nieuwe collega's starten op de Ichthusschool. Dit zijn Ilse Marije Groenen-Ahling als onderwijsassistent in groep 1-4 en Henriëtte de Jong als kleuterleerkracht. Beiden zullen zich hieronder voorstellen:

Hallo,

*Ik ben Ilse Marije Groenen en wilde mij alvast even voorstellen, want vanaf volgend schooljaar mag ik op de Ichthusschool komen werken als onderwijsassistent.*

*Vorig jaar zijn mijn man en ik verhuisd van Krimpen aan de Lek naar Schoonhoven (witte huizen achter de school) en sinds afgelopen oktober hebben we een dochtertje gekregen genaamd 'Dora Marie'. Momenteel werk ik op de Prinses Irene school in Krimpen. Daarvoor heb ik negen jaar gewerkt als onderwijsassistent in Bennebroek.*

*Muziek is één van de dingen die ik graag doe en speel in het orkest "Crescendo", in Krimpen aan de Lek, dwarsfluit en piccolo. Op school hoop ik, in de loop van de tijd, in de kleuterklassen ook wat aan muziek bij te kunnen brengen.*

*Op vrijdag 7 juni kom ik een dagje meedraaien, dan kan ik alvast een beetje kennismaken met iedereen op school. Wie weet tot dan en anders tot na de zomervakantie. Ik heb er heel veel zin in!*

*Vriendelijke Groet,  
Ilse Marije*

*Beste ouder(s)/ verzorger(s),*

*Wellicht dat er ouders zijn die mij nog kennen, doordat ik vorig schooljaar (2017/2018) twee dagen per week stage heb gelopen in verschillende groepen op de Ichthus. Maar veel ouders zullen mij nog niet kennen, daarom wil ik mij graag via deze weg aan jullie voorstellen. Mijn naam is Henriëtte de Jong, 22 jaar oud en ik woon in Krimpen aan den IJssel.*

*Komend schooljaar (2019/2020) hoop ik 2,5<sup>e</sup> dag per week in groep ½ te gaan werken. Kort zal ik iets over mezelf vertellen. Ik ben een vrolijk en enthousiast persoon. Mijn hobby's zijn lekker wandelen of fietsen in de natuur, sporten en gezellige dingen doen met vrienden en familie. In september 2016 ben ik begonnen aan de SAM-opleiding (leraar basisonderwijs) op Driestar Hogeschool te Gouda. Inmiddels zit ik bijna in het laatste jaar van mijn studie en zal ik via de duale route afstuderen.*



*Door de jaren heen heb ik inmiddels veel verschillende scholen gezien en veel geleerd binnen zowel het speciaal als regulier basisonderwijs. Ik heb veel zin in komend schooljaar! Vanuit Gods Woord leerlingen het onderwijs bieden dat past bij hun gaven en talenten en zo alle leerlingen verder helpen in zijn/haar ontwikkeling en voorbereiden op hun toekomstige plek in de samenleving. We gaan met elkaar een mooie en vooral gezellige tijd tegemoet!*

*Als u vragen of opmerkingen heeft, loop komend schooljaar gerust een keertje mijn lokaal binnen!*

*Een hartelijke groet,*

*Henriëtte de Jong*



## D.V. in juni-juli

6 juni	Zomerfeest groep 1-2
10 juni	<b>Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn deze dag vrij</b>
17 juni	Guppymiddag, inschrijfmiddag voor nieuwe ouders van 14.30-16.00 uur
18 juni	Inloopmoment 8.15-8.30 uur
25 juni	MR vergadering 19.30-21.30 uur
26 juni	GMR vergadering
2 juli	<b>Studiedag voor alle personeelsleden, alle kinderen zijn deze dag vrij</b>
4 juli	Schoonmaakavond van 19.00-21.00 uur
8 juli	Alle kinderen krijgen hun rapport mee
9 juli	Maandbrief van juli verschijnt deze dag
9 en 11 juli	Rapportengesprekken voor de ouders van groep 1-7
12 juli	Definitieve leerling verdeling wordt deze dag gemaïld naar alle ouders
17 juli	Afscheidsavond van groep 8 vanaf 20.15 uur in De Ark
19 juli	Laatste schooldag, de kinderen zijn deze dag gewoon om 14.00 uur uit

## Dat telt

We willen zo graag scoren,  
dat geeft ons eer en roem.  
Kijkcijfers, de allerhoogste,  
zodat je mee kunt doen.

De beste in het voetbal.  
Het sterkste in de sport.  
Altijd de winnaar wezen,  
zodat je als mens iets wordt.

De meest verkopende zanger,  
zodat iedereen je kent.  
Gouden en platina platen,  
zodat je als mens iets bent.

De hoogste rendementen  
van je duur verdiende geld.  
Handig investeren,  
zodat je als mens meetelt.

En God?  
Kijkt hij naar resultaten  
op school en sportgebied?

Of heeft Hij andere waarden,  
omdat Hij,  
wat in `t hart zit,  
ziet.

*Namens het team,  
Jaco Vink*