



Laatste nieuws Ichthusschool

De juiste route.....

Ieder kind heeft inmiddels zijn weg gevonden in beide schoolgebouwen. Ook voor collega's is het inmiddels normaal geworden om in twee gebouwen te werken. We hebben nu ook een kopieerapparaat en een telefoon in de nieuwbouw wat erg prettig werken is. Geerard, onze conciërge, heeft inmiddels alle meubels in beide nieuwe zorgruimtes in elkaar gezet. Ook hier kan nu gewerkt worden door onze onderwijsassistenten en externe hulpverleners. Fijn om extra zorgruimtes erbij te hebben! Zie hiernaast een foto van één van deze ruimtes.



Ook voor ouders is het soms zoeken naar de juiste weg. Zo in de eerste weken merk ik dat sommige ouders niet helemaal de goede route nemen wat betreft vragen/zorgen over hun kind. Bij vragen/zorgen of andere zaken wordt altijd als eerste met de leerkracht(en) van uw kind(eren) gesproken. Zij zijn de eindverantwoordelijken als het gaat over de sociale ontwikkeling of prestaties van uw kind. Is er meer zorg nodig, dan kan het zo zijn dat een IB'er (intern begeleider) in beeld komt. Een IB'er coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Juf Mariska is dat voor alle kinderen en ouders uit groepen 1-2 en juf Lisette voor alle kinderen en ouders van groep 3-8. Zij komen pas in beeld, nadat er eerst gesproken is met de leerkracht. Zijn er daarna gesprekken met de IB'er nodig, dan doen we dat in principe altijd in combinatie met de leerkracht, tenzij het niet anders geregeld kan worden. Dit voorkomt ruis en werkt het snelst voor alle partijen.

Op het plein valt mij op dat verschillende kinderen de kortste route naar huis nemen. Dit betekent dat ze dan soms schuin de zandbak over rennen. Het gaas dat daar meestal overheen ligt, gaat op deze manier stuk. U kunt wel raden wat er dan gaat gebeuren: het wordt een grote kattenbak.....Dit willen we niet! Zou u erop willen letten dat uw kind hier niet overheen loopt?

De laatste route die nog niet zo goed loopt bij sommige ouders is de kiss and ride zone. Enkele ouders hebben deze inmiddels gebruikt. Ik heb het idee dat niet voor iedereen duidelijk is hoe het precies werkt. Op de foto's hieronder doet onze conciërge Geerard het voor u voor. Komt u met de fiets, zou u deze niet in deze ruimte willen parkeren 's morgens? 's Middags bij het ophalen is dat natuurlijk geen probleem.



1 oktobertelling en 250^e leerling

Op 1 oktober worden landelijk alle leerlingen geteld in het basisonderwijs. Dit getal bepaald de bekostiging voor het schooljaar daarop. Het verloop van de leerlingaantallen van de afgelopen 4 jaren laat een sterke groei zien op de Ichthusschool:

2015 149 leerlingen
2016 165 leerlingen
2017 171 leerlingen
2018 199 leerlingen
2019 227 leerlingen
2020 251 leerlingen

Julie Oosterom was op 10 september precies onze 250^e leerling. Ze heeft daarvoor een cadeautje gekregen. We zijn als school op de foto gegaan. Het motto van onze school is: School met een hart, waar we samen leren en samen groeien. Alle kinderen en leerkrachten hebben dit uitgebeeld op de foto's die u verderop in deze maandbrief vindt. Er zijn nog meer foto's te vinden op onze website. Op de startpagina van onze site staat een slideshow. Helemaal achteraan deze fotoreeks staan nog een aantal luchtfoto's.



Liedrooster

5-9 oktober	Opwekking 40	Zoek eerst het koninkrijk van God.
12-16 oktober	Psalm 118:1	Laat ieder `s Heren goedheid prijzen.
26-30 oktober	Liedboek 304	God is getrouw Zijn plannen falen niet.
2-6 november	Opwekking 488	De kracht van uw liefde.

Gebedsgroep

Gezocht: Biddende ouders.

We geloven niet in 'het gebed' en ook weten we niet hoe bidden werkt.. we weten vaak niet welke woorden we moeten gebruiken.. We bidden omdat we geloven in de God aan Wie we ons gebed richten. De God die ons kent. Daarom bidden we. Omdat we geloven dat Hij voor ons zorgt en van onze kinderen houdt. Bid je met ons mee? Voor alle kinderen, de leerkrachten, een veilige sfeer op school en alles waar gebed voor gevraagd wordt. Om de week op dinsdag om half 9 komen we samen bij iemand thuis. (in verband met corona niet in school). Mail/app Margriet Smit: bertmargrietsmit@hotmail.com of 06-11615525 voor datum en adres.

Hierbij de data van de bijeenkomsten:

15, 29 september, 13, 27 oktober, 10, 24 november, 8 december.

De locatie waar de gebedsgroep bijeenkomt is wisselend. Het is afhankelijk van wie aanwezig is. Het zijn adressen rondom de school.



Nieuwe collega

De laatste maanden van het vorige schooljaar werkte ze al bij ons. Ook dit jaar werkt Eefje Vermeulen 2 dagen bij ons op school. Dit zal sowieso tot aan de kerstvakantie op dinsdag en donderdag zijn in de Zeepaardgroep. Hieronder stelt zij zich voor:

Beste ouders,

Via deze weg stel ik me graag even aan jullie voor. Ik ben Eefje Vermeulen, 19 jaar en woon in Schoonhoven. De afgelopen 2 jaar heb ik stage gelopen en gewerkt bij de Koningin Emmaschool. Ik ben klassenassistent en help de juffen met de kinderen en andere taken. Vanaf mei dit jaar heb ik bij juf Henriëtte in de Nemo groep gewerkt. Ik vind het erg leuk om met kinderen om te gaan en om hun nieuwe dingen te leren. Naast mijn werk sport ik graag en vind ik het gezellig om met vriendinnen af te spreken. Nu werk ik in de Zeepaardjes groep bij juf Mariska en juf Gonny.



Groetjes Eefje

Stagiaires

Ook dit schooljaar hebben we weer een aantal stagiaires die op de Ichthus het vak van leerkracht of onderwijsassistent willen leren. Hieronder stellen ze zich voor:



Hoi! Mijn naam is Mirjam Kort, ben 23 jaar en woon in Krimpen aan den IJssel. Vanaf begin dit schooljaar loop ik stage hier op de Ichthusschool. Op maandag en vrijdag ben ik te vinden bij kleutergroep de Goudvis, dinsdag sta ik bij groep 3 beneden en woensdag bij groep 3 boven. Een gevarieerde week zo. Op de donderdag ga ik zelf naar school op het Albedacollege in Rotterdam waar ik de opleiding tot onderwijsassistente volg. Ik geniet ontzettend van het samenzijn met de kinderen en hoop heel erg veel te leren dit komende schooljaar!

Met vriendelijke groet,
Mirjam Kort

Beste ouder (s) / verzorger (s)

Hoi ik ben Sanne van der Heide. Ik ben 16 jaar ik loop hier stage bij groep 1/2 bij de klas van Henriëtte. Ik ben op donderdag 3 september hier begonnen met mijn stage. Ik ben er elke dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik zit zelf in de vierde jaar van het praktijk onderwijs op de school Het Segment in Gouda. Ik wil heel graag iets doen met kinderen later. Sanne van der Heide



Hallo,

Ik ben Mateo den Besten. Ik ben 17 jaar oud en woon in Schoonhoven. Ik zit op voetbal in het team jongens onder de 19-1 van VV Schoonhoven. Ik train daar ook een team, namelijk de jongens onder de 10-2. Dit doe ik omdat ik voetbal heel erg leuk vind, maar ook om de kinderen wat te leren. Als bijbaantjes werk ik bij de AH in Schoonhoven. Ook werk ik in de zomer in het zwembad 't Wilgerak als badmeester, misschien hebben jullie mij daar al wel eens een keer gezien.

Naast het werken en voetballen hou ik ook van een potje FIFA op de PlayStation en spreek ik graag af met vrienden. Daarnaast doe ik de opleiding sport en bewegen op het MBO in Utrecht. Inmiddels zit ik in het 2e jaar en kon ik een richting kiezen. Ik heb gekozen voor de richting BOS (buurt onderwijs en sport), je moest voor die richting 1 stageplek kiezen of er werd een stageplek toegewezen. Mij leek het heel leuk om mijn stage te lopen op de Ichthusschool, omdat ik er vroeger ook op heb gezeten en veel docenten nog ken. Ook mijn zus en mijn vader hebben vroeger op de Ichthus gezeten en wij hebben allemaal les gehad van juf Rita, die nu mijn stagebegeleidster is. Na de zomervakantie ben ik begonnen met de stage, ik doe dit elke dinsdag van 8 uur tot half 3 samen met Martijn, een goede vriend van het MBO. Wij geven onze gymlessen aan groep 3 tot en met groep 8. Vroeger heb ik een hele leuke tijd gehad op de Ichthusschool en ik vind het leuk dat ik daar zelf nu ook iets aan kan bijdragen. Ik hoop dat de kinderen het ook leuk vinden.

Mateo den Besten



Beste ouders/ verzorgers,

Hierbij wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Martijn Schinkel en samen met mijn school maatje Mateo den Besten kom ik dit jaar stagelopen als gymkracht op deze school. Ik woon in Lopik en heb vroeger zelf op de Jan Bunnik gezeten in Lopik. Ik hoop dit jaar veel plezier te kunnen maken in de gymlessen, maar er ook zeker van te leren. Vroeger heb ik aan veel sporten gedaan. Ik vond alles leuk. Ik heb jarenlang op voetbal gezeten maar ook op badminton. Ik zit nu op het MBO Utrecht sportacademie niveau 4 2e jaar samen met Mateo. Op dinsdag lopen wij stage de hele dag van groep 3 tot groep 8 komen bij ons langs. Ik heb heel veel zin om dit jaar de lessen te gaan geven op de Ichthus.

Sportieve groet Martijn Schinkel

Mijn naam is Jitske en ik ben 20 jaar oud. Ik doe de opleiding onderwijsassistent en zit in leerjaar 3 (examenjaar). In mijn vrije tijd sport ik graag en vind ik het gezellig om leuke dingen te doen met mijn vriendinnen. Ik ben altijd in voor gezelligheid. Na mijn opleiding onderwijsassistent zou ik graag nog de pabo willen doen. Voordat ik naar de Ichthus kwam heb ik 2 jaar stagegelopen op mijn oude basisschool, namelijk de Vlieger. Dit jaar ben ik te vinden als stagiair in allebei de groepen 5. Ik loop 3 dagen stage dit jaar en heb onwijs veel zin om met mijn 2 klassen en de collega's er een leuk jaar van te maken.

Jitske Swaneveld



Even voorstellen:

Misschien heeft u mij de afgelopen weken al eens zien lopen en dacht u bij uzelf ``Dat is een nieuw gezicht op school``. Dat klopt inderdaad. Mijn naam is Corné Schilt en ik loop dit schooljaar stage hier op school. Ik doe de opleiding voor onderwijsassistent en zit nu in mijn 2^{de} jaar. Ik ben van maandag tot en met woensdag op school en dan help ik bij groep 4, 6, 7 en 8. Voor mij is het ook een speciale stage plek omdat ik zelf een oud leerling ben en het leek mij daarom ook extra leuk om met al mijn oude juffen te mogen samenwerken. In mijn vrije tijd ben ik ook regelmatig op het voetbalveld te vinden waar ik als keeper actief ben. Ik heb er super veel zin in en hoop dat ik maar veel ervaring mag opdoen voor de toekomst.



Corné Schilt

Vandalisme

Afgelopen periode is er in het weekend een fiets vernield op het schoolplein die daar was blijven staan. Dit is in de eerste plaats heel vervelend voor de eigenaar! Inmiddels is bekend bij de politie wie dit gedaan hebben. De fiets wordt door de ouders vergoed. Graag uw aandacht dat fietsen niet achterblijven op het plein. Jammer genoeg staan deze daar `s avonds en in het weekend niet altijd veilig.



Schoolfotograaf

Op donderdag 8 oktober komt de schoolfotograaf. Dit jaar zullen er groepsfoto`s gemaakt worden. Ook zal ieder kind individueel op de foto gaan. Heeft u meerdere kinderen op de Ichthuschool, dan zullen deze ook met elkaar op de foto gaan. Het is niet de bedoeling dat er kinderen aansluiten die nog niet bij ons op school zitten of al van school af zijn. De fotograaf heeft aangegeven of ouders rekening willen houden met de kledingkeuze van hun kind deze dag: liever geen witte kleding.

Wonderlijk gemaakt

In de week na de herfstvakantie worden er een aantal lessen uit de methode Wonderlijk gemaakt' gegeven in alle groepen. Wonderlijk gemaakt is een methode waarbij lessen rondom de ontwikkeling van het volwassen worden gegeven. Verdere informatie vindt u op onze website.

Corona

Corona houdt ons allemaal bezig. We weten niet of we de komende tijd voor alle klassen lessen kunnen blijven verzorgen. Natuurlijk doen we ons best, maar het punt dat het niet meer lukt komt nu wel heel dichtbij. De afgelopen 3 jaren zijn er nooit klassen naar huis gestuurd. Of we dit vol kunnen blijven houden weet ik niet. Onze IB`ers worden beiden ingezet voor een groep en mogelijk de komende dagen ook onze onderwijsassistenten. U begrijpt dat zij dan niet toekomen aan andere werkzaamheden waarvoor zij eigenlijk zijn aangenomen. Wij gaan uit van uw begrip! We hebben als uitgangspunt om de kinderen zo lang mogelijk naar school te laten komen, dit zult

u ook het meest prettig vinden. Als er voor een klas geen leerkracht is, dan wordt dit gecommuniceerd via Parro en de mail. Dit kan ook `s morgens heel vroeg zijn. We hopen dat u dan zelf voor opvang kan zorgen.

Een aantal zaken die met corona te maken hebben wil ik hieronder noemen:

1. Kerk en Schooldiensten gaan niet door.
2. De inloopmomenten gaan voorlopig niet door.
3. Dankdag vieren we dit jaar niet in de kerk, maar in de eigen groep.
4. Er zal geen intocht van Sinterklaas plaatsvinden op het schoolplein met alle ouders en alle kinderen. Hoe dit wel vorm krijgt, weten we nu nog niet. Werkgroepen van personeelsleden van de Ichthus en Emma zijn hier druk mee bezig.
5. Ouders blijven zoveel mogelijk buiten de school. Bel (na 14.15 uur!) of mail als u een leerkracht wil spreken.
6. Kinderen nemen zelf hun traktatie mee naar binnen. Als dit niet lukt, mail even de leerkracht. Die kan het aanpakken bij de deur.
7. Als de leerkracht van uw kind ziek is, proberen we vervanging te regelen. Als de leerkracht in staat is om vanuit huis te werken, dan zullen de kinderen vanaf groep 4 weer leskrijgen via Teams. Dit gebeurt pas als een leerkracht langdurig thuis zit, dus een week of langer. Dan zullen ook de laptops weer meegegeven worden naar huis. We bekijken per geval hoe we dit gaan oplossen. Ook is het afhankelijk hoeveel collega`s op een gegeven moment niet in staat zijn om te werken. Het kan dus ook zo zijn dat er voor een dag of meer even geen huiswerk is.
8. Is de leerkracht niet in staat om les te geven, dan kunnen deze taken evt. overgenomen worden door ambulante collega`s. Dat werk blijft dan liggen, dat kan niet anders.
9. Neem geen risico`s met het naar school sturen van uw kinderen als ze klachten hebben of als er klachten zijn bij andere personen in huis!!
10. We zijn als school op zoek naar extra invallers. Dit probleem heeft elke school op dit moment. Misschien kent u toch nog mensen die geschoold en geschikt hiervoor zijn? Geef het door en laat ze contact opnemen met ondergetekende.
11. Adviesbureau Ben van der Vlist heeft een rapportage opgesteld over de ventilatiesystemen van beide schoolgebouwen. Conclusie: de ventilatie voldoet! Dit is fijn om te weten!
12. Komende maandag is het `De dag van de leraar`. Op deze dag worden alle leerkrachten extra in het zonnetje gezet voor al het werk dat ze voor uw kinderen verzetten. Van de PCPO krijgen alle leerkrachten deze dag een aardigheidje. Het staat u vrij om de leerkracht van uw kind(eren) juist deze dag in deze bijzondere tijd een blijk van waardering te geven. We zijn ontzettend blij met alle collega`s die zo enorm hun best doen om er elke dag weer een fijne, leerzame maar bovenal een gezellige dag van te maken!

D.V. oktober-november

4 okt.	K&S diensten gaan dit jaar niet door i.v.m. corona
8 okt.	Schoolfotograaf maakt groepsfoto`s en individuele foto`s
12 okt.	MR vergadering 19.30-21.30 uur
13 okt	Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1 – 8 gaat niet door
19-23 okt.	Herfstvakantie, alle kinderen zijn deze week vrij
26-30 okt.	Deze week worden de eerste lessen uit Wonderlijk gemaakt gegeven in alle klassen
4 nov.	Dankdagviering voor gr. 1-8 tussen 8.30-9.15 uur in hun eigen klas, dus niet in de kerk dit jaar.

5 nov.	Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1 – 8 gaat niet door
6 nov.	Maandbrief 3 verschijnt deze dag.
9-13 nov.	Spreekweek (hoe dit vorm krijgt, wordt op 6 nov. gecommuniceerd)



Ik wil de maandbrief afsluiten de tekst van onderstaand lied. Het is het eerste lied dat dit schooljaar in alle klassen werd aangeleerd. Zo zal er in iedere week een ander christelijk lied centraal staan dat gezongen wordt. Dit lied past heel goed bij de naam van onze school. Het geeft uitleg over de naam van de school.

Lied van de vis

Zeg es, wat betekent die vis?
 Zeg es, wat betekent die vis?
 Ik zie 'm overal maar ik weet niet wat het is.
 Zeg es, wat betekent die vis?

Die vis is een teken
 voor groot en klein
 dat wij vrienden van Jezus zijn.
 Eerst zat het nog verborgen
 in een moeilijk woord,
 maar wij gaan er voor zorgen
 dat iedereen het hoort:

ICHTUS!
ICHTUS!
ICHTUS! Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.
ICHTUS! Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.

Dat betekent die vis.
Dat betekent die vis.
En al je hem nu ziet,
nou dan weet je wat het is.
Dat betekent die vis.

Zeg es, wat betekent die vis?
Zeg es, wat betekent die vis?
Ik zie 'm overal maar ik weet niet wat het is.
Zeg es, wat betekent die vis?

Die vis is een teken
voor groot en klein,
dat wij vrienden van Jezus zijn.
Zo worden wij herkend
tot over de grenzen
als kinderen van God
en als vissers van mensen.

ICHTUS!
ICHTUS!
ICHTUS! Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.
ICHTUS! Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.

Dat betekent die vis.
Dat betekent die vis.
En al je hem nu ziet,
nou dan weet je wat het is.
Dat betekent die vis!

Voor meer nieuws: kijk op <https://pcb-ichthusschool.nl> of houd uw **Parro app** in de gaten!

Jaco Vink