



Laatste nieuws Ichthusschool

Morgen staat in het teken van danken. We willen de Here God danken voor al het goeds dat Hij ook het afgelopen jaar weer aan ons heeft gegeven. Alle info over Dankdag heeft u afgelopen vrijdag kunnen lezen in de toegestuurde uitnodiging.

Gisteren is de 3^e kleutergroep gestart. De groepen Zeepaard en Goudvis zijn nu iets kleiner geworden. De groep Nemo is gestart met 10 leerlingen. Deze groep zal de komende maanden verder groeien. Meer aan het eind van het schooljaar zullen er ook nog kinderen instromen in de andere kleutergroepen. Aan het eind van het schooljaar zullen er 90 kleuters op school zijn.

U kunt deze week de leerkracht van uw kind na schooltijd `s middags spreken. Er liggen deze middagen geen schriften klaar ter inzage. Deze liggen klaar op de inloopochtend van 13 nov. Zijn er zaken die u graag met de leerkracht wilt bespreken, dan kan er deze week een afspraak gemaakt worden. U kunt ook benaderd worden door de leerkracht(en). Als u bijv. een afspraak op maandag maakt, dan is alleen de leerkracht aanwezig die op die dag werkt. Afspraken worden direct tussen leerkracht en ouders via de mail gemaakt. Alle mailadressen van de leerkrachten staan vermeld in de jaargids.

Liedrooster

12-16 nov.	Psalm 150 NB	
19-23 nov.	Liedboek 906	God is tegenwoordig
26-30 nov.	Psalm 118:1 NB	
3-7 dec.	Liedboek 162	In het begin lag de aarde verloren

Dankdagviering

Dit jaar vieren we Dankdag wederom in de witte kerk te Willige Langerak. De dienst start om 8.30 uur o.l.v. Hanneke Ouwerkerk. Alle kinderen worden `s morgens meteen bij de kerk verwacht. Na de dienst lopen ze o.l.v. de leerkracht en een aantal ouders terug naar school. De kinderen hebben afgelopen week verschillende liederen geleerd voor deze dienst. We hopen op een fijne dienst met elkaar.

Nationaal Schoolontbijt

Via het Nationaal Schoolontbijt krijgen we de mogelijkheid om met alle kinderen te lunchen op 7 november. De kinderen hoeven deze dag dus geen **lunch**pakketje mee te nemen.



Nieuws van de MR

In de vorige maandbrief heb ik aangekondigd dat meerdere ouders hebben aangegeven deel te willen nemen aan de MR. Dit zijn Jantine Augusteijn en Rob Vonk. Hoewel er één vacature was, konden beide ouders lid worden. Met het oog op de groei van de Ichthusschool is uitbreiding van de MR namelijk passend en gewenst. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal er ook een extra leerkracht deelnemen. Zowel Jantine als Rob stellen zich in deze maandbrief voor. Fijn dat jullie op deze wijze betrokken willen zijn bij de school! Afgelopen week vond de eerste vergadering met de nieuwe MR-leden plaats. We zien de Ichthus groeien! Dat is absoluut iets om trots op te zijn, maar heeft ook gevolgen voor de huisvesting. Hier hebben we onder andere met elkaar over gesproken.

Namens de Medezeggenschapsraad,

Margreeth de Bruijn

Hieronder zullen de nieuwe leden van de MR zich voorstellen:



Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Jantine Augusteijn- Pellikaan en ik ben 31 jaar oud. Sinds 4,5 jaar woon ik samen met mijn gezin in Schoonhoven. Ons gezin bestaat uit 2 kinderen, Teijn (5) & Feijs (2). Sinds maart 2017 gaat onze oudste zoon (Teijn) naar de Ichthus school. Vanwege zojuist genoemde ben ik graag betrokken bij de school en heb ik mij aangemeld bij de MR. Om een lang verhaal kort te maken, ik heb er zin in!

Graag stel ik mij voor als nieuw lid van de MR. Ik ben Rob Vonk, vader van Florian (4), Maurits (2) en Hugo (7 maanden). Ik ben getrouwd met Wendy en wij wonen in Oost. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Surveyor in de maritieme sector. Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin. Daarnaast stap ik graag op de racefiets, ben ik een echte wintersportfanaat en kook ik graag met vrienden. De wereld en de school veranderen voortdurend. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij het beleid de ontwikkelingen die spelen, om zo een goede basis voor alle kinderen te creëren. Een prettige en veilige leeromgeving creëer je tenslotte met elkaar! Mijn aanpak kenmerkt zich door samenwerking en respect. Ik sta positief in het leven en houd van een frisse en oplossingsgerichte aanpak. Ik blij dat ik u mag vertegenwoordigen in de MR!



Nieuws van de SAR

Zoals iedereen weet hebben we een SAR (School Advies Raad). Deze vergadert 4x in een jaar en heeft als hoofddoel te overleggen/praten over/hulp bij allerlei identiteitsgebonden zaken. Als er een externe sollicitatieprocedure zou zijn, zijn ze daarin bijv. ook vertegenwoordigd.

Robin Tymal en André Romeijn zijn afgelopen jaar gestopt na vele jaren dienst. Heel hartelijk dank voor jullie inzet in de SAR! Voor hen in de plaats zijn Laura Klaasse en Petra Bogaard in de SAR gekomen. Bij toerbeurt zal één van de leden van de identiteitscommissie (juf Gonny, juf Froukje of juf Eline) samen met ondergetekende meegaan naar deze overlegmomenten. Ook een aantal ouders van De Rank, de directeur van De Rank en een lid van de identiteitscommissie van De Rank hebben zitting in de SAR.

Hieronder zullen de nieuwe SAR leden zich voorstellen:

Ik ben Petra Bogaard, getrouwd met René en samen hebben wij drie kinderen. Onze oudste twee kinderen zitten op de Ichthusschool, Kyra in groep 4 en Tygo in groep 2. Ik ben als orthopedagoog werkzaam in het basisonderwijs waarbij ik leerlingen, ouders en leerkrachten ondersteun. Mij is gevraagd om lid te worden van de SAR. Dit wil ik graag doen omdat de christelijke identiteit van de school belangrijk is voor ons. Wij willen onze kinderen opvoeden vanuit de liefde van Christus en vinden het erg fijn dat de school hierbij aansluit. Als leden van de SAR kunnen we meedenken met de school en ondersteunen bij allerlei vragen rondom de identiteit van de school. Heb je vragen of opmerkingen die we binnen de SAR mee kunnen nemen? Spreek mij gerust aan!



Graag wil ik mij als ouder voorstellen als nieuw lid van de SAR.



Mijn naam is Laura Klaasse, getrouwd met Ronald Klaasse. Ik ben moeder van 2 dochters, Sanne (7 jaar) en Esmée (4 jaar). Ik ben werkzaam als zorg coördinator van kinderopvang organisatie IJsselkids.

Ik richt me op het adviseren en ondersteunen van de pedagogische medewerkers als er zorgen zijn omtrent een kind.

Mij is gevraagd of dat ik deel wil nemen aan de SAR van de Ichthusschool. Dit heb ik aangenomen na de eerste vergadering met de SAR waarbij ik kennis heb gemaakt met de andere leden.

Het lijkt mij als ouder fijn om zo betrokken te zijn in waar de school voor staat en dit zo ook over te brengen naar de ouders. Ik zal mijn best doen om hierover mee te denken en advies te geven vanuit mijn christelijk geloof.

Guppydag

Er zullen dit schooljaar 3 inschrijfmomenten georganiseerd worden voor ouders die nog geen kinderen op de Ichthusschool hebben. Dit zal op 19 november voor het eerst gebeuren tussen 14.30-16.00 uur. De andere momenten zijn op 31 januari en 17 juni ook van 14.30-16.00 uur. Er zal een presentatie over de school gegeven worden, ouders en kinderen worden rondgeleid en er kunnen vragen worden beantwoord. Weet u nog mensen die hiervoor in aanmerking komen? Geef ze dan de tip om zich aan te melden. De uitnodiging hangt op het prikbord bij beide ingangen. Natuurlijk is het ook mogelijk om een aparte afspraak met de directeur te maken.

Stagiaire

In de vorige maandbrief hebben zich al een aantal stagiaires voorgesteld. Ook in de Goudvisgroep zal dit schooljaar een stagiaire zijn. Hieronder stelt zij zich voor.

Hoi Ichthus!

Mijn naam is Zelia Geelhoed – Akse en ik ben 23 jaar. Afgelopen maand maart ben ik getrouwd met mijn man Mark. Samen wonen wij in Stolwijk. Ik kom uit een gezin van vier meiden en ik ben de derde in de rij.

Ik volg de pabo deeltijdopleiding te Gouda en ik zit in het derde leerjaar. Naast mijn studie werk ik als kapster in Gouda. Mijn hobby's zijn fotografie, tennis en zingen. Vanaf 12 november ga ik stagelopen bij de Goudvisgroep en ik heb er heel veel zin in! Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten.

Tot snel!



D.V. in november- december

5-9 nov.	Spreekweek
7 nov.	Dankdagviering in de witte kerk te Willige Langerak vanaf 8.25 uur
8 nov.	GMR vergadering
13 nov.	Inloopochtend van 8.15-8.30 uur
19 nov.	Guppymiddag, inschrijfmiddag voor nieuwe ouders 14.30-16.00 uur
21 nov.	SAR vergadering
22 nov.	GMR vergadering
23 nov.	Studiedag voor al personeelsleden, alle kinderen zijn deze dag vrij
4 dec.	Maandbrief december verschijnt deze dag

Ik wil de maandbrief afsluiten met onderstaand gedicht. Ik vind het heel toepasselijk bij Dankdag, maar ook als ik kijk naar de afgelopen maanden. Ik heb het gedicht gevonden op de site: www.gedichtensite.nl. Het is geschreven door Bert Willems.

Droogte en regen zijn in Gods hand
Alicht hebben we dat opgemerkt in ons land
Niet vaak was er zo'n lange droge tijd...
Kunnen we dan nog zeggen: "Het is God die het leidt"?
Buigen onze knieën voor onze Heer?
Als dank voor het gegeven weer?
Als teken van zorg wordt er in oktober(!) het gras bijeen vergaard...
Roem en dank uw God, Hij is het die u in alle tijden wel bewaart!

Hartelijke groet namens het team,

Jaco Vink

