

Van de redactie

Hallo iedereen die dit leest!

Het was weer een heel leuk jaar, waarin veel is gebeurd. Om even iets te noemen: voor de Kinderboekenweek kwam er een schrijver langs, er was een voorleeswedstrijd, een boekenmarkt, Sinterklaas en Kerst, Biddag en Dankdag, de 300ste leerling arriveerde op deze school en nog veel meer. Ook werd deze krant opgericht! Nog eens bedankt voor de steun om dit te mogen maken. Op dit moment lees je nu alweer de tweede editie. (Eigenlijk de derde, maar die eerste telt niet echt.)

Wacht eventjes, dat herinnert me aan dit:



Hee jij daar!

Ja jij, persoon uit groep 6 (bijna groep 7)!

De schoolkrant heeft je nodig! Wil je komend schooljaar bij de redactie van deze krant komen? We hebben jullie (heel erg) hard nodig, want wij kunnen niet eeuwig de redactie runnen. Als je in de redactie wilt komen, mail of vraag aan je juf/meester om te mailen naar:

Schoolkrant.pcbichthusschool@gmail.com

We hebben nodig:

- 1 fotograaf
- 1 moppenchef
- 2 interviewers

Iedereen moet ook verslaggever kunnen zijn. Meld je aan!

Heel veel plezier weer met deze schoolkrant en een hele fijne vakantie allemaal!



Het winnende logo van Julie uit groep 6a!

Van de redactie

Het winnende logo

Oproep voor logo ontwerpen groot succes!

Er was voorafgaand aan deze schoolkrant een oproep op school om het nieuwe logo voor de schoolkrant te ontwerpen!

Vorige keer was er een prijsvraag om een naam te verzinnen voor de schoolkrant, maar nu was het tijd voor een logo.

Er werden heel erg veel logo ontwerpen ingestuurd. Sommige waren getekend, andere logo's waren gemaakt met canva en ook digitaal getekend.

Totaal waren er wel 32 logo's ingestuurd!

Het was erg moeilijk om er maar ééntje uit te kiezen als winnaar, want er waren heel veel mooie logo's.

Uiteindelijk zijn we er gemeenschappelijk uitgekomen maar dat wil niet zeggen dat we de andere niet goed vonden.

Het was echt supermoeilijk!

Alles was mooi maar ja, je kunt er maar eentje uitkiezen als winnaar en dat was die van....

Julie uit groep 6a!

Gefeliciteerd! Groep 6a kreeg een traktatie voor de hele klas!

Volgende keer doen we weer een prijsvraag en misschien win jij dan wel!

Schoolkamp

Groep 8

Een verslag van het kamp

Pagina 2

Groep 6a wint

Met logo van Julie

Redactie

Ichthus Blubclub logowedstrijd

Pagina 1

Meester Jaco vertelt

Interview met meester Jaco

Stan van Roon

Joah van der Horst

Pagina 4

Groep 8

Schoolkamp groep 8

Als eerst gingen we fietsen. Het was 56 km. Het was best ver. Het ging hard regenen en hagelen. We kwamen aan en gingen als eerst uitrusten en onze spullen uitpakken. Als je klaar was met je huisje mocht je op het plein spelen. Daarna ging de bel en als de bel gaat moet je naar de plaats komen voor het gebouw. Maar toen de bel was gegaan gingen we eten. We aten pasta. Daarna kregen we een soort kwark met room. Toen moest de corvee aan het werk en had de rest vrije tijd. We hebben daarna levend stratego gedaan in het bos.

Na dat spel liepen we met zijn allen naar het kampvuur om marshmallows te roosteren. Toen het echt helemaal donker was deden we het dieren spel. Je kreeg een kaartje met een dier erop. Als de leraar op je scheen moest je naar de kooi. Als een roofdier je stiekem aanraakte mocht je ontsnappen. Toen het spel om 2 uur 's nachts klaar was gingen we slapen.

We werden 's ochtends wakker gemaakt door het liedje van Jochem Myer die heette 'wakker worden', dus het paste er goed bij.

Toen gingen we eten en ging natuurlijk weer de bel. Tijd voor tienkamp! Toen gingen we eten en ging natuurlijk weer de bel. Tijd voor tienkamp! Dat zijn spellen die je met een groepje moest voorbereiden op school. Daarna gingen we lunchen. En we gingen door de blubber naar het Henschotermeer. Toen liepen we terug en gingen we als avondeten patat eten. Na het avondeten ging het snoepwinkeltje open. Daarna ging de bel en moesten we onze fietsen in de vrachtwagen laden.

Daarna moesten we klaar gaan zitten voor de bonte avond. Meester Eric ging als Mario en meester Pieter ging als Luigi. Alle acts waren grappig. Daarna gingen we naar het kampvuur en deden we een spel dat je kralen moest tellen aan een touw terwijl mensen met enge maskers en enge kleren je lieten schrikken. Na het spel werden er enge verhalen verteld. We deden liedjes van de musical bij het kampvuur. En toen gingen we slapen.

We werden wakker en gingen eten. Daarna gingen we de spullen weer inpakken. Toen deden we een fotospel.



Je moest raden van wie welke babyfoto was. Toen kwamen de ouders en gingen we weer naar huis.

Tygo Bogaard (groep 6a)

Duinrell – schoolreis groep 6/7

Op 3 juni was het zover groep 6 tot 7 ging op schoolreis ongeveer 1 uur rijden (lekker snoep gegeten onderweg)

En toen waren we er en groep 6a en 6b gingen eerst in groepjes en groep 7 mocht vrij rondlopen in Duinrell

In de middag kregen we patat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hum jum

En toen mocht iedereen vrij rondlopen na 2 uur

Gingen we naar huis en toen we er al bijna waren mochten sommigen een liedje zingen en dat was lachen en toen waren we er. **(Tygo groep 6a)**

Bram Driesen

Hollandse Markt 24 mei een (wisselend) succes!

De Hollandse markt, die op 24 mei 's middags plaatsvond tussen 2 uur en 5 uur, was weer een succes als derde markt die de Ichthusschool heeft georganiseerd. Na de rommelmarkt voor Oekraïne in april 2022 en de boekenmarkt van vorig jaar oktober was er nu de Hollandse markt. Onder andere waren er Oud-Hollandse spelletjes te spelen op het leerplein, werden er baksels verkocht in groep 6, er was een loterij, een ijskar, een patat/snackkar, maar veel mensen verkochten hun oude/niet meer gebruikte spullen, verdienden tientallen euro's, sommigen wat minder.

Jammer genoeg regende het te hard om de markt buiten te houden, dus iedereen (behalve de snack/patatkar en een of ander bedrijf dat wild verkocht) ging naar binnen. Al het geld dat werd verdiend ging naar jezelf, al waren er groepen die alles verdeelden. De opbrengsten waren verschillend, sommige verdienden tientallen euro's, sommigen wat minder.

Stan van Roon en Joah van der Horst

Duinrell enquete

Welke attractie was het leukst?

Op 3 juni op een maandag was het de leukste dag van het jaar voor velen uit groep 6 en 7. Het was tijd voor het schoolreisje 2024 in Duinrell! We zetten onze tassen neer bij de Splash een waterattractie waar je erg nat wordt zowel toeschouwer als inzittende. Het is best moeilijk om een verslag te schrijven over het schoolreisje want iedereen heeft een ander verhaal, daarom maakte ik even een schemaatje om ieders verhaal kort even te vertellen. Verder waren er nog allerlei spannende maar ook grappige of rustige attracties. Dit is het schemaatje van de leerlingen van gr 6 en 7 over wat zij de leukste attractie vonden:

Attractie	Stemmen
Falcon	17
Mad Mill	14
Dragon Fly	4
Zweefmolen	4
Waterspin	7
Splash	7
Rodelbaan	9
Vliegtuigjes	1
Schip Ahoy	1
Schaduwhuis	1

Leyna (groep 5)

Maritiem Museum



In Rotterdam met groep 5a, het was heel gezellig met iedereen. We gingen boten kijken en kijken en of er een motor in zit of niet en hoeveel kilometer per uur de boot gaat en nog een paar van deze vragen. En we gingen allemaal in groepjes van 5 een boot maken en daarna deden we een wedstrijd welke boot als eerst aan de overkant van een waterbak met een ventilator was. We hebben het heel gezellig gehad in de auto's. Ik zat met Lindsey, Hugo en Bas met de vader van Hugo. Er was een mevrouw die ons ging begeleiden en toen we de boten gingen maken was er een professor Wijnstijn. Een boot bouwen deden mensen met rietjes tot cd-zenders stokjes van allemaal zulke dingen.

Er waren meer klassen ook kleuters van een andere school. Er was een beginzaal waar we aan kwamen en daar na moet je twee trappen op. Ze hebben zonnepanelenboten tot containerschepen en spitsboten en nog veel meer boten en buiten ook echte boten. In Rotterdam heb je ook de grootste haven van Europa. De mevrouw zei dat er ook boten waren die aanleggen in de grote haven en dat zagen wij in het klein er was ook een spelletje en dan moest je een blok pakken en dan kon je zien wat er in dat blok zat. Schoenen, eten, speelgoed van een containerschip en die blokken die hadden precies de vorm van een container en we hadden nog meer spelletjes met juf Froukje.



Cato Kokje en Julie Driesen (6a)

Getrouwd en weg!

Juf Mariëlle van groep 6a is getrouwd maar gaat de Ichthus helaas verlaten.

Juf Mariëlle is op 26 april 2024 getrouwd met Martin het was een prachtige dag met mooi weer en bijna heel de klas was er. Iedereen was mooi gekleed maar de juf was PRACHTIG!!!!

Er was een ober, een fotograaf en heel veel lekkers. Er zijn ook heel veel mooie foto's gemaakt.

Door groep 6a (onze klas dus) werd er een heel leuk liedje gezongen.

Daarna werden het weer gewone dagen. Maar een maand later vertelde ze het slechte nieuws dat ze onze school gaat verlaten. Omdat ze nu helemaal met Martin in Aalst woont.

En dat dit het allerlaatste jaar was dat ze bij ons op de Ichthus werkt 😊

Groep 4

Dierentuin Blijdorp verslagen uit groep 4

We gaan naar de dierentuin met Robert Hugo Wessel en Melle en ik in de auto we hadden lekkere muziek uiteindelijk waren we bij de dierentuin. We moesten eerst wachten tot de juf kaartjes had en toen gingen we in de dierentuin maar ik zag dat je ook langs de poolvosjes kon en ik vroeg aan Robert of we daar langs konden. Robert die zei ja we waren heel snel bij de poolvosjes want het was bij de ingang. Hugo vond het heel leuk dat er poolvosjes waren want het is het lievelingsdier van Hugo. Melle had een zakje met snoep mee en daar mee had hij een poolvosje naar het hek gelokt. Robert had snel een mooie foto gemaakt en hij was goed gelukt. Daarna gingen we naar de valken. Melle en ik gingen meten hoelang we waren vergeleken met de valk waren we allebei 1,40. Daarna gingen we naar de ijsberen. Je kon van binnen onderwater kijken er waren geen ijsberen want er waren duikers die het schoonmaakte. Daarna gingen we weg en gingen naar het gekozen dier van Wessel de Aziatische leeuw. Het was wel heel even lopen en we kwamen langs de hondjes. Er was een gang waar je onder door kon en je kon de hondjes goed zien. Toen gingen we naar de Aziatische leeuw we kwamen het groepje van Sara tegen en die wezen ons de weg daar hadden we ons tussendoortje gedaan toen moest Wessel naar de wc bij een binnenspeeltuin was er een wc we vroegen aan Robert of we in de binnenspeeltuin mochten Robert zei ja en we gingen in de binnenspeeltuin we deden tikkertje en Hugo was hem. Ik werd geen een keer getikt. Robert had uiteindelijk een plan gemaakt. We gingen naar de Rode panda het was wel helemaal aan het einde van het park. We kwamen een kleine Gorilla tegen en we vonden hem heel grappig. We kwamen ook langs een tuin waar allemaal dauw was. Uiteindelijk waren we bij het gebied van de Rode panda mij gekozen dier. We gingen daar wat eten en drinken. Daarna maakte ik een foto.

We vulden de vragen in en klaar. Op naar de speeltuin we gingen politie en boefje spelen. We hadden twee rondes gedaan en daarna gingen we naar Hugo's gekozen dier het stokstaartje. Ze hadden als middageten een muis, een stokstaartje pakte de muis van een andere af. Daarna gingen we naar het zeeaquarium want daar zat het gekozen dier van Melle het pincé aapje. We zagen hem eerst niet maar daarna wel. Vragen beantwoorden en klaar, groepsfoto en doe dierentuin! **(Tijmen groep 4)**

Het verhaal over de dierentuin.

We gingen als eerst met de auto naar de dierentuin

Daarna gingen we naar binnen.

We hadden we een boekje met vragen zoals 3 weetjes over dieren .

Toen gingen we de dieren zoeken en we hadden de rode panda, ijsbeer, tijger, leeuw.

Toen gingen we naar de binnenspeeltuin en daar gingen we eten en drinken.

Toen gingen we nog even spelen.

Toen gingen we naar de buitenspeeltuin heel even spelen.

En toen moesten we haasten want half 1 moesten we naar de ingang. En toen gingen we naar het Oceanium.

Daar zagen we heel veel dieren zoals haaien, vissen, schildpadden.

En toen gingen we weer naar de auto en in de auto zaten:

Femke Christina Tijmen Elin

Interview met meester Jaco

Stan en Joah vragen alles wat je wilt weten!



Meester Jaco tijdens het interview

Meester Jaco is directeur van de school en ging in gesprek met onze interviewers Joah van der Horst en Stan van Roon. Foto door Bram Driesen.

1: Hoe is het om de baas van een school met 300 kinderen te zijn?

Nou, erg leuk ja, ik vind het heel fijn om dat te kunnen en te doen en ik vind het leuk dat er meesters en juffen zijn waarmee ik kan werken en ik vind de achtergrond erachter leuk.

2: Werkt u samen met andere scholen?

Ja natuurlijk, met alle scholen binnen de Krimpenerwaard; Het zijn 8 scholen. We hebben weleens een gesprek met alle scholen voor bijvoorbeeld de Debatsessie van 2 weken geleden en over schoolvoetbal.

3: Wat is het gevaarlijkst dat u ooit gedaan hebt?

Raften in Zambia, dat is varen in een grote boot op een wilde rivier. Veel boten kantelden door de wilde rivier.

4: Wanneer wou u meester worden?

Toen ik op de havo zat. Toen ging ik naar Dordrecht (de pabo) en die school heette ook de Ichthusschool. Ik ben nu 7 jaar meester op deze school.

5: Waar heeft u stagegelopen?

Ik heb stagegelopen in Noordeloos, Dordrecht, Giesenburg en Sliedrecht.

6: Wat is uw lastigste moment op school?

Als er een ongeluk gebeurt met een kind, bijvoorbeeld 2 jaar geleden toen Seth uit groep 8a zijn arm brak tijdens gym en Zeno toen een gat in zijn hoofd kreeg.

7: Waar bent u het meest bang voor op school?

Voor ongelukken met kinderen (dus eigenlijk de vorige vraag).

8: Waar zou u willen werken als u geen directeur of meester mocht worden?

Dan zou ik timmerman of iets met hout, bijvoorbeeld meubels maken. Of hovenier (dat is een tuinman) iets in de tuin dus.

“ik had een smurfendorp in de tuin!”

- meester Jaco -

9: Waar bent u het best in (wat is uw talent)?

Het organiseren van dingen, want dat moet ook als directeur.

10: Wat is het gekste wat u ooit gedaan hebt?

Een keer in de 5 jaar is er feestweek met attracties en toen heeft groep 8 die ik toen had die hadden een smurfendorp van mijn tuin gemaakt met veel lichtjes, en er waren ook prijzen voor de mooiste tuin alleen ik won helaas niks.

11: Wat is uw raarste vakantieland?

Marokko, toen heb ik met juffen en meesters door een sloppenwijk gelopen en toen werden we uitgenodigd bij mensen die niks hadden en toen kregen we drinken en dan schaam je je bijna om het op te drinken en we werden ook uitgenodigd op een school en die hadden bijna niks, ook geen computers en digibord.

12: Wanneer wilde u directeur worden?

Ongeveer tien jaar geleden, en toen stond ik eigenlijk niet meer echt voor de klas, en 15 jaar geleden was ik begonnen met de opleiding.

Moppentrommel (niet te serieus nemen dus!)



Jantje: Ik ga op vakantie naar Zicht!

Pietje vraagt "Waarom naar Zicht?"

Jantje: Nou ze zeggen steeds 'mooi weer in Zicht!'

Wat is 30 meter lang en grijs van boven?

Antwoord: een polonaise in het bejaardenhuis!

Waarom mogen in Rusland niet meer dan drie mensen in één auto?

Antwoord: anders krijg je vierrussen!

Wat is het toppunt van geduld?

Antwoord: Op je kop gaan staan en wachten tot je sokken afzakken!

Wat is een kruising tussen een waakhond en een giraffe?

Antwoord: een waakhond die over de schutting kijkt!

Er zitten twee kikkers bij de dokter. Vraagt de ene aan de andere: "Voel je je wel lekker?" "Waarom?" vraagt de andere.

"Nou, je ziet nogal groen!"

Er komt een vis bij de dokter. Zegt de dokter: "Ik zie het al! Uit de kom!"

Wat is groen en komt heel hard van de berg af rollen?

Antwoord: een slawine!

Een leerling vraagt aan de juf: "Wat betekent dat weiss ich nicht?"

De juf zegt: "Ik weet het niet."

Zegt de leerling: "Dan moet je ander werk zoeken!"

Hoe maakt een skelet de deur open?

Antwoord: met zijn sleutelbeen!

Hoe vangt een oen een vlieg?

Antwoord: hij jaagt hem de boom in en haalt de ladder weg!

Wat krijg je als je een kangaroo en een slang kruist?

Antwoord: een springtouw!

Yinthe de Koning en Loïs Rijswijk (6a)

Dieven op school!

In de school zijn verschillende dieven actief: de lampendief, de woldief en de dief van het roze t-shirt. Deze dieven zijn waarschijnlijk allemaal kinderen die op de Ichthus zitten!!!

Ben jij dat meld het dan bij groep 6a (Yinthe en Loïs R)! En al ben je zelf ook iets kwijt meldt het dan ook bij groep 6a.

Lampendief:

Op de Ichthuschool zijn er lampen dieven, er zijn verschillende lampen gestolen achterlampen en voor lampen. Er zijn al heel veel lampen teruggevonden maar er zijn nog steeds lampen kwijt.

Woldief:

In groep 6a is een dof wit bolletje wol opeens kwijtgeraakt, dit is zo 12-06-2024 gebeurt ongeveer 10 cm bij 5 cm

Roze T-shirt:

Er is een roze T-shirt kwijt, vind je een roze T-shirt ga dan naar groep 6a.

Het T-shirt is licht roze er zit een hartje op maat 158.

Weet je iets? Meld het dan bij Yinthe of Loïs R uit groep 6a!

Bram Driesen

Schoolvoetbal

Het schoolvoetbaltoernooi van 2024 tussen alle vijf de scholen van Schoonhoven op 28 juni leverde podiumplaatsen op voor de Ichthus. Het was een spannend toernooi waarbij ook het doelsaldo moest worden bekeken voor de uitslag en er zelfs penalty's moesten worden genomen (in de hoofdpoule) tussen twee teams om een winnaar te bepalen. Dit verslag gaat over de 2^e jongenspoule en er was ook een hoofdpoule en een meidenpoule.

Wedstrijd 1: Emma tegen Ichthus 8b

Het was een vrij spannende wedstrijd met ook eens 2 corners en veel gemiste kansen. Uiteindelijk deelden de teams de punten door een 1-1.

Wedstrijd 2: Ichthus 7 tegen de Rank

Weer spannend met veel mislukte aanvallen die toch uitliep in 2-0 voor de Ichthus.

Wedstrijd 3: Ichthus 8b tegen Rank

Het liep tot laat gelijk op, maar toch werd het 3-1 voor de Ichthus.

Wedstrijd 4: Emma tegen Ichthus 7

Het was spannend aan het begin, maar het ging snel richting de Emma met de 1-0 (niet zeker of die zat) en kort daarna de 2-0 (of 1-0). Het bleef uiteindelijk daarbij.

Wedstrijd 5: Ichthus 8b tegen Ichthus 7

Leek veel op de voorgaande wedstrijd, want het begin was spannend en het werd 2-0 voor Ichthus 8b. Al was er nu niet een debat over het eerste punt.

Wedstrijd 6: Emma tegen Rank

Dit was gewoon zielig voor de Rank, al ging het na de 1-0 naar de 1-1. Daarna scoorde de Emma keer op keer, al wist de Rank de 5-1 een tijdje tegen te houden. Uiteindelijk kwam het uit op 6-1 voor de Emma.

De uitslag		
Emma	7	+8
Ichthus gr. 8b	7	+4
Ichthus gr. 7	3	-2
Rank	0	-9

Verslagen van de dierentuin

Groep 4

Uitje naar de dierentuin
 We gingen naar de dierentuin
 omdat we de afsluiting van het
 uissen deden we gingen als er
 naar de vissen mijn bereikings
 deef van de dierentuin Blijdorp.
 Toen kwam de vogelstoep open
 tussens, en nog veel meer maar
 zoals olifanten en giraffen en
 krokodillen heet was super
 leuk!
 rike

Uitje naar de dierentuin.
 We gingen naar de dierentuin.
 en we zagen olifanten en giraffen en
 steksaarjes Er was een hele
 grote speeltuin met allemaal.
 Glijbanen ook zagen we hele
 grote giraffen en.
 In het binnenhok van.
 De giraffen zagen we er ook.
 Het was heel leerzaam en leuk.

Uitje naar de dierentuin.
 het eerste wat ik zag was
 een zeeleeuw. ik dacht dat het
 een
 zeehond was. maar dat was
 niet zo. maar ik zag ook
 een slang. ik schrok heel erg.
 ik zag ook een hele lange
 giraf. ik zag ook een Europese
 steur. maar die was niet echt.
 en ze hadden ook een hele
 grote speeltuin.
 liefs hilla

het uitje naar de ~~dierentuin~~
 dierentuin jeell!
 Het was heel leuk je
 zag allen maal dieren
~~zoals~~ bijvoorbeeld
 een olifant of een ~~zingu~~
 zinguing of een panda. Er
 was ook een klein ~~spil~~
 -uin en er was ook een groot
 spiltuin er was selu ~~een~~ binnen
 spiltuin het was echt heel
 leuk!
 naam ~~is~~ Mathijn

uitje naar de dierentuin
 We zijn laatst met school nog
 naar de dierentuin geweest.
 we hebben naar de zeedieren
 gebekken. het was leuk en mooi
 om te zien en we hebben niet
 alleen naar de zeedieren gebekken
 we hebben ook naar gewoone
 dieren gebekken en er waren ook
 speeltuinen en nog heel veel
 anderen dieren.
 annelitten

Groep 4 schreef mooie
 verslagen over hun bezoek
 aan dierentuin Blijdorp!

uitje naar de dierentuin
 1 De dierentuin was heel leuk en er waren heel
 2 Veel dieren er waren olifanten
 3 heeuwen giraffen gorilla's en nog
 4 Veel meer dieren en er was een
 5 Heel grote speeltuin met
 6 Glijbanen schommels
 7 En nog veel meer en het
 8 Oceanium was ook
 9 leuk heel leuk
 10 liefs Noor

**Fijne vakantie
 en tot volgend
 schooljaar!**